

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE ZEIST



ZANGDIENST
op zaterdag 3 juni 2023

Orgelspel

G Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

44:1-3

Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Begroeting

Lied voor de jarigen • Gezangboek 38:1

G Alles wat adem heeft, love de Here,
zinge de lof van Israels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft,
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja, halleluja!

Dagtekst van zaterdag 3 juni 2023

Je Koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt Hij aanrijden op een ezel. Zach. 9:9

G Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

LB 422:1-3

Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

G Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (3x) LB 568a

G Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

LB 558:1.2.4

Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

G Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

LB 713:1.2

Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

G Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

LB 903:1

Leertekst van zaterdag 3 juni 2023

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Mat. 5:5

421:1-4

G Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vrede stichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
Uw vrede wint de strijd!

G Koning, die wij allen eren,
 zijn wij U zo toegewijd,
 dat wij niets op aard begeren,
 wat ons van uw liefde scheidt? 510:1-5

Laat ons dan ook ernstig vragen
 of ons hart gerust mag zijn,
 of wij waarlijk U behagen,
 of we iets schijnen slechts, of zijn.

Doe ons in uw waarheid leven,
 laat daarmee omgord ons zijn;
 schuwen, wat U smart kan geven,
 en slechts in U blijde zijn.

Van U hebben wij ontvangen
 kracht en kennis, geld en tijd.
 Laat ons aan niets blijven hangen,
 alles zij aan U gewijd!

Jezus Christus, Gij ons leven,
 maak ons aan uw beeld gelijk.
 Leer ons U geheel ons geven,
 vorm Gij zelf ons voor uw Rijk..

G O grote God die liefde zijt, 535:1.3
 o Vader van ons leven,
 vervul ons hart, dat wij altijd
 ons aan uw liefde geven.
 Laat ons het zout der aarde zijn,
 het licht der wereld, klaar en rein;
 laat ons uw woord bewaren,
 uw waarheid openbaren.

Leer ons het goddelijk beleid
 der liefde te beamen,
 opdat wij niet door onze strijd
 uw goede trouw beschamen.

Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

G Zo vriendelijk en veilig als het licht, LB 221:1-3
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebed

Slotlied • Liedboek 416:1-4

G Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Br. B. van den Bosch