

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE ZEIST

ZOMERAVONDLITURGIE

G Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd, 119
nu in de lente zich verheugt
al wat er leeft op aarde!
De gaarden zijn op 't schoonst gesierd,
opdat gij 't lieve leven viert,
dat God u openbaarde, dat God u openbaarde.

De leeuwerik schiet steil omhoog,
uit juublend wat zijn hart bewoog,
de zwaluw voedt haar jongen;
de bronnen ruisen overal,
looft Hem, in wie u eens voor al
het leven is ontsprongen, het leven is ontsprongen.

God heeft zijn schepping goedgedaan, -
hoe zou ikzelf dan buitenstaan?
Hij heeft de dood verdreven.
En ik zing mee, nu alles zingt,
het lied dat overal weerklinkt,
de lofzang om het leven, de lofzang van het leven.

L **Psalm 147 (vert. Huub Oosterhuis)**

G Laat ons de Here danken en eren; 101
wat wij ontvingen aan zegeningen,
't worde Hem alles ten offer gewijd.
Maar beter gave dan huis en dan have
is Hem te minnen met harten en zinnen,
daar is geen offer, dat meer Hem verblijdt.

G Jezus, mijn schoonste, hoogste der heren, 68
Gods Zoon en Maria's zoon,
U wil ik loven, U wil ik eren,
die mijn ziel met vreugde kroont.

Schoon zijn de wouden, schoon zijn de weiden,
in 't seizoen der nieuwe jeugd.
Jezus is schoner, Jezus is reiner,
die 't bedroefde hart verheugt.

Schoon is het zonlicht, schoon is het maanlicht,
schoon der heemlen sterreschijn.
Jezus straalt schoner, heerlijker, reiner
dan het heer der engelen.

Schoon zijn de bloemen, schoon zijn de mensen,
bloeiend in hun jonge tijd.
Zij moeten sterven en hun bloei derven,
Jezus leeft in eeuwigheid.

Glans van de hemel, glans van de aarde,
't komt in U alleen tezaam.
Niets is mij liever op heel de aarde,
liefste Jezus, dan uw naam.

G Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet. NH288

G Laat, Heer, uw zon ook stralen in al mijn duisternis,
dat ik mijn hart ophale aan wat uw gave is
en mij in 't licht verheuge dat uit uw open poort
valt over al mijn wegen, - uw goddelijke Woord. 134d

Help mij mijn werk verrichten, uw grote naam ter eer,
laat heel mijn leven lichten en vruchtbaar zijn, o Heer.
Doe in mij opgaan bloemen van deugden velerlei,
dat dit bestaan U roeme en niet verwerplijk zij.

G Wij ploegen en wij zaaien,
bewerken trouw het land,
doch of wij zullen maaien,
dat staat in 's Heren hand.
Hij heeft het al geschapen,
't is door zijn hand gegaan;
Hij doet terwijl wij slapen,
ontkiemen 't dorre graan.
Elke goede gave daalt van de hemel neer;
de dank komt toe aan God de Heer,
geeft Hem alleen de eer! 180

Hij doet de zon verrijzen,
des nachts licht ons de maan;
aan wind en wolken wijzen
zijn handen loop en baan.
De Heer wil ons verblijden
en lenigt onze nood.
Aan 't vee geeft Hij de weiden
en aan zijn mensen brood.
Elke goede gave daalt van de hemel neer;
de dank komt toe aan God de Heer,
geeft Hem alleen de eer!

L Mattheüs 6: 25-33

G Zolang er mensen zijn op aarde, 206
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt ons onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

**L "O God, wij aanbidden U, ook al kunnen wij U niet zien.
Als de aarde al zo schitterend is en de sterren die
schijnen in de nacht, hoeveel grootser moet dan uw
heerlijkheid zijn en het licht van uw eeuwige liefde."**

G Eens komt de grote zomer, 134h
waarin zich 't hart verblijdt,
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal Zich openbaren
in heel zijn creatuur.

Geen woord kan het bereiken,
het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken,
dat schone Koninkrijk.
Als God Zich openbaren
zal op de jongste dag,
dan zullen wij ervaren
wat Hij met ons vermag.

Ja, Hij zal ons geleiden
in 't schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God, ons middelpunt.

G Jezus Christus, Koning en Heer, 25
Hem is het Rijk, de kracht, de eer.
Boven alle namen
is de zijne. Amen.

Jezus Christus, Koning en Heer,
Hem is het Rijk, de kracht, de eer.
Boven alle namen
is de zijne. Amen.

G Jezus zal heersen waar de zon 205d
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

Zijn Rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen, wordt bevrijd,
wie moe was, komt tot rust voorgoed,
wie arm was, leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft
de Koning, die ons alles geeft;
o aarde, om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.