

Zaterdag 16 september 2023

Zendingsfeest

Thema: Toekomst van hoop

Actiedoel: Soender Singh
Meisjesinternaat Paramaribo

Zusterplein Zeist
10.30 - 16.00 uur



Afsluitende viering

U, Heer, neemt het voor mij op, U redt mijn leven.
Klaagliederen 3:58

Christus heeft geleden om uwentwil. Treed dus zijn voetsporen. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.

1 Petrus 2:21,23

Voorganger: Tobias Buchholz, EBG Amsterdam Stad & Flevoland
Organist: Niels Fischer

Muziek

Liederen om mee te beginnen

G Laat ons de Heer lofzingen
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood
gij hoeft niet te versagen.
Hij redt uit alle nood.

God heeft u uitverkorenen
En uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.

G Prèise Jehova, yu, o mi sili!
Èn gi En glori. Gi En nen!
So langa libibro mi de firi,
mi musu singi prèise En;
da En ben gi da libibro,
fu En a musu de nomo.
Aleluya! Aleluya!

O gij verdrukten die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hongrige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja, halleluja!

Gado de Koning èn En de rigeri
grontapu nanga reti tru!
Noti A misi en noti mankeri,
en pe yu tan, En sabi yu!
Èn alape èn alaten
En yere te yu krei na En.
Aleluya! Aleluya!

Bericht van de kinderen en tieners

G Dit is de dag (2x), die de Heer ons geeft. (2x)
Weest daarom blij (2x) en zingt verheugd! (2x)
Dit is de dag, die Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd!
Dit is de dag (2x), die de Heer ons geeft.

Jeh aaj ke dien, (2x) Djo malik dees, (2x)
Aur khoesie se, (2x) Ham gaate hain, (2x)
Jeh aaj ke dien, djo malik dees
Aur khoesie se, ham gaate hain
Jeh aaj ke dien, (2x) Djo malik dees.

Voordracht: U geeft een toekomst vol van hoop

Gesprek met de zaal

Wat heeft u vandaag beleefd?
Wat neemt u mee naar huis?

G Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent!
Want uw Woord maakt uw wegen bekend.
Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk,
één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw Kerk, die waarachtig wil zijn.
Refrein: : Samen op weg gaan, dat is ons gebed...

Bijdragen uit de workshops

G **Refrain**

Bind us together, Lord, Bind us together
With cords that cannot be broken.
Bind us together, Lord, Bind us together,
Bind us together with love.

There is only one God,
There is only one King;
There is only one Body,
That is why we sing:

Refrain: Bind us together, Lord ...

You are the family of God,
You are the promise divine;
You are God's chosen desire,
You are the glorious new wine.

Refrain: Bind us together, Lord ...

G Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten, dat God niet veranderd is,
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn
gemaakt.

Prijst de Heer! De weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 'Jezus Christus is de Heer!'

G Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen;
die ons van kindsbeen aan, ja van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

Djiewan bhar koeshal kshem parmashwar hamko dewe
Kie ham men dharm aur prem ab nit nit barhtie lewe
He Prabhoe kripa kar hamen sarwtha smbhaal
Sansaar par djay dila sab sankat se nukaal

O swawi pra kantja umarek mring Pangéren,
Anggunggung Asmanja, Wit gunging sih karaman.
Dé krana Sang Kristus mBa tijnadang Pirdus,
Sjang ratri tan kendat Sinungan sihrahamat

G Wan singi mi de hopo,
na hatti a komopo,
na hatti ini a moe go.
Troe nanga switi wijze
a fiti vo wi prijze,
wi Gado, di ben gi wi bro.

Dem fowloe hopo singi,
Joe si dem njam en dringi,
di Gado srefi zorgoe dem.
Dem blomtje toe de smeri,
mooi klosi dem de weri.
Ke, fa dem prijze Masra nem.

Mijn hart wil voor u zingen,
met vuur heel diep van binnen.
Bezing ik graag uw grootheid Heer.
Op meest dankbare wijze,
U loven en u prijzen.
U die ons in Uw liefde schiep!

Zelf vogels zingen krachtig.
Mijn God wat bent U machtig.
Want U, o Heer zorgt ook voor hen.
De bloemen met hun geuren
in zoveel mooie kleuren,
ook zij, zij luisteren naar Uw stem.

Gebed

Zegen

***G De genade des Heren Jezus Christus
en de liefde des Vaders
en de gemeenschap des Heiligen Geestes***

L zij met u allen,

G met ons allen. Amen.

Slotlied • Zegen ons Algoede

G Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Stort op onze bede
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Bij het naar buiten gaan krijgt u nog een krentbol mee voor op de weg.



Met deze QR code kunt u uw collecte geven voor het actiedoel van deze dag:

Het Soender Singh (Meisjes)internaat bestaat dit jaar 100 jaar. In het begin was de opvang gericht op verwaarloosde jongeren. De laatste 20 jaar wonen er vooral meisjes en vrouwen die thuis worden geconfronteerd met complexe en systematische problematiek, zoals

verwaarlozing, mishandeling en diverse andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Aan deze jonge vrouwen biedt Soender Singh een veilig thuis, waar ze zich kunnen concentreren op school/studie/werk en ze zich ook gedragen mogen weten door de andere inwonende meisjes en het personeel.

Soender Singh heeft voor de opvang van deze jongeren een goede accommodatie nodig. De huidige accommodatie is dringend toe aan enkele noodzakelijke aanpassingen van het gebouw. De financiële middelen die daarvoor nodig zijn kunnen ze niet volledig zelf opbrengen. Ook is er een gebrek aan middelen om de opvang inhoudelijk beter toe te rusten. Het huis, dat nu vooral gericht is op bed, bad en brood dient nodig uitgebreid te worden met voorzieningen om de basisveiligheid beter te waarborgen. Verder is er behoefte aan de verhoging van de kwalitatieve begeleiding van de jongeren. De sociaaleconomische situatie van Suriname heeft een sterke negatieve invloed op de situatie van deze jongeren. Ook emotioneel werkt dat niet best.

Er wordt een beroep gedaan op het ZZg om te helpen met:

- de renovatie van het gebouw
- kwalitatieve begeleiding voor de jongeren, zodat hun zorgvraag in beeld gebracht kan worden
- verbetering van de veiligheid in en rondom het huis

Met de opbrengsten van het Zendingsfeest kunnen we niet het hele bedrag realiseren, maar het is al wel een goed duwtje in de rug.