

Evangelische Broedergemeente Zeist

Kleine Kerstnacht



Het kerstklokje

Een verhaal van Maja Drusíková en Rolf Krenzer

Muziek

Lied • Michel van der Plas

G Het komt, het zal er komen,
wij vieren het begin.
Het rijk van onze dromen:
Geboren in een kind.

Een redder voor de mensen,
die zonder herder zijn;
Het kwam die nacht ter wereld:
Zo kwetsbaar en zo klein.

Maar wie hier in het donker
op licht van morgen wacht:
O, laat hen blijven hopen
op 't einde van de nacht.

Lied • Gezangboek 110:1-3

G Komt kindren, komt allen naar Bethlehem's stal!
Begroet in de kribbe de Heer van 't heelal.
Ja ziet, wat in deze hoogheilige nacht
de hemelse Vader aan de aard heeft gebracht.

In eenvoud, op stro ligt daar 't Kindje, en blij
staan dankbaar Maria en Jozef erbij;
reeds knielen de biddende herders ervoor
en boven zweeft juublend der engelen koor.

O knielt gij dan ook als die herders terneer
en vouwt nu de handen en dankt onze Heer.
Ja stemt, lieve kindren, met vrolijke zin
in 't jubelend koor van de engelen in.

Begroeting en gebed

Lied • Gezangboek 108:1.5.8

G Dit is de dag die God ons schenkt,
waaraan thans ieder christen denkt;
hem viere wat in 't groot heeal
door Jezus is en wezen zal.

Geloofd die komt in 's Heren naam!
Wij, christnen, zegnen U tezaam,
U, Vrededorst, der vaadren wens,
U, Zaligmaker, God en mens.

Roem, hemel, die geboortedag,
de schoonste, die de wereld zag;
juich, aarde, nu ge uw Koning ziet,
zing Hem een nooit gezongen lied!

Verhaal • Deel 1

L Lang geleden woonde in Bethlehem, een stadje in Israël, een meisje. Ze heette Rachel. Haar moeder was gestorven toen ze nog heel klein was.

Zo kwam het dat Rachel alleen met haar vader woonde. Die was schaapherd. Samen met drie andere herders hoedde hij de schapen op de weiden rond Bethlehem.

Rachel was vaak verdrietig dat haar vader zo weinig thuis was. Zelfs 's nachts bleef hij bij de schapen. Maar Rachel begreep wel dat hij juist dan extra goed op de kudde moest passen, vanwege de wilde dieren.

Op een dag vond Rachel vlak bij een herberg een zilveren klokje op straat. Ze nam het mee naar de oude, blinde Ruth die aan de rand van het stadje woonde.

Ruth luisterde aandachtig tot het klokje was uit geklingeld. "Dat is een heel speciaal klokje", zei ze. "Je mag het houden tot er in Bethlehem iets bijzonders gebeurt. Het zal zo bijzonder zijn, dat je het klokje graag aan iemand anders schenkt."

"Wat dan?" vroeg Rachel met grote ogen. "En wanneer gebeurt het?" Maar de oude vrouw haalde haar schouders op en zei: "Dat weet ik niet en niemand kan het vertellen. Alleen God weet het." Rachel nam het klokje mee naar huis. Als een kostbare schat verborg ze het in haar bed.

Lied • Alles wordt nieuw 4-13:1-2

G Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
En weer in geuren en kleuren verhalen
wat wij al weten uit oude verhalen:
herders en sterren, een stal en een kind,
omdat het kerstfeest weer begint.

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen als 't moet dat Hij komt voorgoed!
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Iedere week weer een licht ontsteken
vlammen van vuur voor de komende weken,
tekens van hoop in de duisternis,
omdat het bijna Kerstfeest is.

Verhaal • Deel 2

L Nu gebeurde het dat op een dag een man en een vrouw naar Bethlehem kwamen. Ze hadden een lange reis achter de rug en waren zo moe dat ze nauwelijks nog op hun benen konden staan. Ze vroegen overal naar een kamer, maar alle herbergen waren vol.

De jonge vrouw was in verwachting. Die nacht zou haar kindje geboren worden. Dus waren de man en de vrouw blij toen iemand hun een oude stal aanbood om de nacht door te brengen. Zo hadden ze in elk geval een dak boven hun hoofd.

Die nacht stuurde God zijn zoon naar de aarde. In het armoedige stalletje, waar de wind door de kieren blies, werd het kind geboren. Zijn moeder wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, die eigenlijk voor het voer van de dieren was bedoeld.

Lied • Op toonhoogte 341:1-3

G Er is een Kindeke geboren op aard;
er is een Kindeke geboren op aard;
't kwam op de aarde voor ons allemaal;
't kwam op de aarde voor ons allemaal.

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis;
't kwam op de aarde en 't had er geen huis;
't kwam op de aarde en droeg al zijn kruis;
't kwam op de aarde en droeg al zijn kruis.

Er is een Kindeke geboren in 't strooi;
er is een Kindeke geboren in 't strooi;
't lag in een kribbe, bedekt met wat hooi,
't lag in een kribbe, bedekt met wat hooi.

Verhaal • Deel 3

L Toen het kind geboren was, gebeurde er iets bijzonders op de weide waar Rachels vader samen met de andere herders over de schapen waakte. Midden in de nacht scheen een licht, zo stralend, dat de herders van schrik niet meer wisten wat ze moesten doen. Op dat moment verschenen er engelen aan de hemel. Zoiets hadden de herders nog nooit gezien. Ze vielen op hun knieën en durfden niet meer op te staan.

Maar een van de engelen zei vriendelijk: "Wees niet bang. God heeft mij gestuurd. Er is vannacht iets heel bijzonders gebeurd. In een stal in Bethlehem is Gods zoon geboren. Hij heet Jezus en ligt in een kribbe."

Toen begonnen de engelen te zingen. "Ere zij God in de hoge. Vrede voor alle mensen op aarde" Hun prachtige gezang klonk over de weide.

"Ga nu, herders," zei de eerste engel. "Ga naar de stal."

Snel raapten de herders hun spullen bijeen en zochten naar een geschenk dat ze voor het kind in de kribbe konden meenemen. Uiteindelijk besloten ze dat ze een schaap met een lammetje zouden geven.

Zo gingen ze op weg, op zoek naar de stal met Gods zoon, zoals gezegd.

Rachels vader droeg het lammetje in zijn armen. Toen ze in Bethlehem aankwamen haastte hij zich naar huis om zijn dochter te wekken. Hij wilde Rachel vertellen wat er die nacht was gebeurd. En hij wilde haar meenemen naar de stal, zodat ook zij het kind kon begroeten dat God naar de aarde had gestuurd.

Toen hij met het lammetje voor haar stond en vertelde over de engel, begonnen Rachels ogen te glinsteren.

"Nu snap ik wat de oude Ruth bedoelde toen ik haar het zilveren klokje liet horen," riep ze blij. Ze pakte het uit haar bed en liet het zachtjes klingelen.

"Béh," blaatte het lammetje verwonderd. En nog een keer: "Béh!"

"We binden het klokje om zijn hals," zei Rachel. Meteen ging ze op zoek naar een halsband.

"Ja," zei haar vader. "Zo zul je het lammetje aan Gods zoon schenken."

Lied • Liedboek 486:1.2.4

G Midden in de winternacht ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Vrede was het overal, wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister
die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Verhaal • Deel 4

L Met het lammetje in haar armen haastte Rachel zich achter de herders aan. "Béh," blaatte het steeds weer. Het klokje aan zijn rode halsband klingelde zachtjes.

Zo bereikten ze de oude stal.

Alles was precies zoals de engel gezegd had. Ze knielden bij de kribbe en eerden Gods zoon.

Toen de herders de vrouw het schaap aanboden, liep Rachel aarzelend met het lammetje in haar armen naar de kribbe.

Verwonderd en vol blijdschap keek ze naar het kindje.

Teder sloeg de vrouw een arm om haar heen en Rachel voelde zich net zo gelukkig als toen haar eigen moeder nog bij haar was.

"Ik ben Maria," zei de vrouw met een lieve stem. "Dank je wel dat je gekomen bent". "Ik ben Rachel," zei Rachel, en ze wenste dat Maria's arm nog lang op haar schouder zou blijven rusten.

"Het lammetje is ook voor jullie."

Voorzichtig zette ze het op de grond. Met een sprongetje rende het naar zijn moeder. Daarbij klingelde het klokje zacht en helder.

"Wat mooi!" zei Maria en ze streelde het lammetje. "Waar heb je dat prachtige klokje vandaan?"

"Gevonden, zei Rachel, maar meteen verbeterde ze zichzelf:

"Gevonden voor het kind! Ik wil het hem geven." Maria wilde het

bijzondere geschenk niet aannemen. Maar Rachel zei dat het

klokje aan de rode halsband moest blijven en dat het voortaan

van hen was. Dat was immers zoals de oude Ruth het had gezegd.

En zo kwam het dat het zachte geklingel van het klokje in de stal te horen bleef, ook lang nadat de herders en Rachel waren

vertrokken. Het was een geschenk dat Maria nooit zou vergeten.

Net zoals Rachel dit bijzonder moment nooit zou vergeten.

Lied • Nederland zingt (traditioneel Duits kerstlied)

- G Luidt klokjes klingelingeling, luidt klokjes kling.
Laat de boodschap horen: Jezus is geboren.
Met die blijde klanken willen wij God danken.
Luidt klokjes klingelingeling, luidt klokjes kling.

Lied • Bron onbekend (Spiritual: Go tell it)

- G *Ref: Laat iedereen het horen
zing het maar mee, gebruik je stem,
dat Jezus wordt geboren
in een stal in Bethlehem.*

De eng'len en de herders
vertellen 't op blijde toon:
Het kindje in de kribbe,
dat is Gods eigen Zoon.

*Ref: Laat iedereen het horen
zing het maar mee, gebruik je stem,
dat Jezus wordt geboren
in een stal in Bethlehem.*

Bij God is alles anders,
wie machtig is wordt klein.
De kleinsten zullen bij hem
de allergrootsten zijn.

*Ref: Laat iedereen het horen
zing het maar mee, gebruik je stem,
dat Jezus wordt geboren
in een stal in Bethlehem.*

Collecte, inzamelen tijdens muziek

t.b.v. Kinderhuizen van de EBG in Suriname



Gebed

Inleiding in wat er nu komt

Lied • Liedboek 496:1-3

G Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorver-teld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een Mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woes-tijn werd tot een wei.

Gij Morgenster en Mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
U allen even na, -
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Lied • Gezangboek 94:1-2

G Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren; zij wisten 't niet.
"Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied, voorwaar."
Kyrieleis.

Lied • Liedboek 102:1-4

G Morgenster na donkre nacht,
die de wereld vreugde bracht,
Kindje klein, laat uw schijn
lichten diep in 't harte mijn!

Voor het stralen van uw licht
zelfs der zonne luister zwicht,
want uw schijn, Kindje klein,
is, wat duizend zonnen zijn.

Waar uw licht op aard verscheen,
volgt en dient men U alleen.
Schoonste ster, heinde en ver
eert men U als God de Heer.

O Gij hemels morgenlicht,
straal mij vriendlijk in 't gezicht.
Kindje klein, laat uw schijn
lichten diep in 't harte mijn.

* * *

Lied • Gezangboek 114a:1-4

G Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer!
Hij, der schepselen Heer!

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
werdt Ge in stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor!
Leer me U danken daarvoor!

Stille nacht, heilige nacht!
Heil en vree wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij de eer!
Amen, Gode zij de eer!

Kerstgroet en zegen

Slotlied • Gezangboek 123:1-2

G Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.

De Broedergemeente
wenst jullie een
gezegend Kerstfeest

A.u.b. voorzichtig bij
het naar buiten gaan.

Graag de kaarsen
uitdoven.



De collecte tijdens de dienst is voor de
kinderhuizen van de Broedergemeente
in Suriname.