

# **EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE ZEIST**



## **ZANGDIENST**

**op zaterdag 13 januari 2024**

G Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede;  
wie in voor- of tegenspoed  
zegen zoekt, mag binnentreden, –  
bij de Heer zijn wij hier thuis,  
kind aan huis.

LB 287:1.2.5

Rond het boek van zijn verbond  
noemen wij elkaar bij name,  
roepen wij met hart en mond  
levenswoorden: ja en amen –  
als de kerk van liefde leest  
is het feest!

Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede.  
Paaslicht straal ons tegemoet,  
zegen wie uw liefde delen, –  
licht dat dit geheim behoedt:  
God is goed.

## **Begroeting**

### **Lied voor de jarigen • Liedboek 913:1.2**

G Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?

Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom!

### **Jaartekst voor het jaar 2024**

*Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.*

Alles wat u doet, moet u met liefde doen. 1 Kor. 16:13.14

G Harten, één om God te prijzen, 268:1.3.5  
zoekt nu saam bij Jezus rust.  
Laat uw liefdevlammen rijzen  
tot Hem, onze hoop en lust.  
Hij het Hoofd en wij de leden,  
Hij het Licht, wij wederschijn,  
Hij de Meester en wij broeders,  
die in Hem geheiligd zijn.

Laat het zijn ons aller streven  
zo te leven als een man,  
dat men, moest het zijn, zijn leven  
voor de broeder stellen kan.  
Dit leerde ons de Vriend des harten,  
zo is Hij ons voorgegaan.  
Denkt, hoezeer het Hem moet smarten  
als gij dit niet zoudt verstaan.

Kom, Gij heilige Vriend, treed binnen;  
maak ons wederstreven stil.  
Leer ons, hoe we oprecht beminnen,  
denkend aan uw laatste wil.  
Ja verenig in der waarheid,  
Gij die zelf de Waarheid zijt,  
alles, wat in uwe klaarheid  
zich tezaam met ons verblijdt.

G Jezus, ga ons voor LB 835:1-3  
deze wereld door,  
en U volgend op uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan uw hand  
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,  
 zijn wij klein en bang,  
 sterk ons, Heer, om zonder klagen  
 achter U ons kruis te dragen.  
 Waar Gij voor ons trad,  
 is het rechte pad.

Krimpt ons angstig hart  
 onder eigen smart,  
 moet het met de ander lijden,  
 Jezus, geef ons kracht tot beide.  
 Wees Gij zelf het licht  
 dat ons troost en richt.

G Liefde, eenmaal uitgesproken  
 als uw woord van het begin,  
 liefde, wil ons overkomen  
 als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen,  
 vonk waarmee Gij zelf ons raakt,  
 alles overwinnend wapen,  
 laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de naam der namen  
 waarmee Gij U kennen laat.  
 Liefde vraagt om ja en amen,  
 ziel en zinnen metterdaad.

G De geur van mirre hangt  
 in milde overdaad  
 en schrijft met groots gebaar  
 waarvoor de liefde staat:  
 zij bouwt een monument,  
 legt bloemen op een graf.  
 Mijn afscheid geldt de mens  
 die mij ooit alles gaf.

LB 563:1-3

Heeft niet diezelfde geur  
als kind hem al omhuld?  
Een wolk van mirre heeft  
zijn kribbe rijk gevuld.  
Een wijze gaf het aan,  
sprak woordeloos van rouw  
als teken hoe Hij ooit  
zijn einde vinden zou.

Ik spaarde levenslang  
de balsem in mijn kruik,  
mijn laatste zorg en wens,  
naar het aloud gebruik.  
Dit leven met de dood  
is afgelegd sinds Hij  
mij al zijn liefde bood.  
Zijn sterven maakt mij vrij.

G Zie de mens die in zijn lijden  
teken werd voor alle tijden  
van wat liefde dragen kan.

LB 586:1-4

Weerloos heeft Hij heel zijn leven  
zich aan anderen gegeven –  
weergaloos is Hij alleen.

Die hem ooit op handen droegen  
zijn dezelfde die hem sloegen  
en die vroegen om zijn dood.

Maar nog is zijn hart bewogen  
om hun blinde onvermogen –  
stervende pleit hij hen vrij.

G O liefde die verborgen zijt  
in diepe stilten eeuwigheid,  
erbarm u over ons bestaan,  
het wordt verraden en verdaan.

LB 561:1.2.4.5

Hoe achtloos in ons midden wordt  
het kostbaar mensenbloed gestort  
en in het onbarmhartig licht  
het kruis des Heren opgericht.

O liefde uit de eeuwigheid  
die met ons mens geworden zijt,  
wij bidden, laat ons niet alleen  
in al het duister om ons heen,

opdat ook wij o Heer U niet  
verlaten in uw diep verdriet  
maar bij U zijn in al de pijn  
waarmee de mensen mensen zijn.

G Wij zijn aaneengevoegd,  
bedacht met uw genade. LB 974:2.3  
Op liefde hebt Gij ons  
gebouwd, bedeed met gaven.  
En wat wij zijn draagt bij  
tot welzijn van elkaar.  
In onze eenheid wordt  
uw liefde openbaar.

Elkaar bidden wij toe:  
volhard in het geloven,  
verlies uw vreugde niet  
en kom uw pijn te boven.

Laat lichten uw gezicht  
over de duisternis  
waarin de ander in  
gemis gevangen is.

G Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen:  
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –  
Meester, waar kom ik U tegen? LB 837:1-3

Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.

Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:  
laten wij anderen bloeden,  
geven wij pijn en angsten door -  
neem ons dan onder uw hoede.  
Spreek uw genezend woord vol macht,  
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.  
Spreek, dan keert alles ten goede.

Heer, als ons denken U ontkent,  
kan ons de leegte benauwen.  
Als onze hand uw schepping schendt,  
wilt U ons dan nog vertrouwen?  
Twijfel of hoogmoed, onverstand -  
neem ons, uw mensen, bij de hand.  
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

G Bron van liefde, licht en leven,  
voor elkaar zijn wij gemaakt  
door uw hand elkaar gegeven,  
door uw vinger aangeraakt.  
Laat ons op uw toekomst hopen,  
gaandeweg U tegemoet;  
dat wij samen lachend lopen  
in uw grote bruiloftsstoet.

LB 793:1-3

Bron van liefde, licht en leven,  
zon die hartverwarmend schijnt,  
woord van hogerhand gegeven,  
trouw en teder tot het eind -  
al zou ons een vijand haten,  
al gaat zelfs de liefste heen,  
liefde zal ons nooit verlaten:  
Gij laat ons geen dag alleen.

Bron van liefde, licht en leven,  
 laat uw vreugde in ons zijn;  
 is de blijdschap weggebleven,  
 liefde maakt van water wijn.  
 Dat wij dan elkaar beminnen  
 zó dat zelfs de dood niet scheidt;  
 niets kan liefde overwinnen –  
 liefde heeft de eeuwigheid.

## **Gebed**

### **Slotlied • Liedboek 1009:1-3**

G O lieve Heer, geef vrede  
 aan allen hier beneden  
 die uitzien naar uw feest,  
 opdat de mensen weten:  
 uw heilige profeten  
 zijn niet verblind geweest.

Doe onze ogen stralen,  
 doe ons het hart ophalen  
 aan blijdschap na verdriet;  
 o God voor wie verschijnen  
 Christus en al de zijnen,  
 versmaad hun smeken niet!

Verlos ons van de boze,  
 laat niet de goddelozen  
 op aarde koning zijn!  
 Laat ons uw land betreden,  
 dat zal een land van vrede  
 van melk en honing zijn!