



Pastorie

Beste zuster, beste broeder

Hierbij ontvangt u de onderwerpen voor de Uniteitsgebedswacht op woensdag, 27 maart 2024. Op die dag vullen wij als EBG Zeist, samen met de EBG Rotterdam en de werkgroepen van de Raad voor Diaspora de wereldwijde gebedsketting van onze kerk in.

Dat deze gebedswacht midden in de Stille Week gehouden wordt, geeft een extra dimensie aan deze dienst, die van ons gevraagd wordt.

- Bidden is in gedachten met elkaar verbonden zijn voor God.
- Bidden is aan elkaar denken en aandeel nemen aan het leven van de ander.
- Bidden is geen tegenstelling tot handelen, maar voorbereiding en aanvulling daarop.

Daarom is ons gebed belangrijk.

Aanvullende informatie over de gebedswacht of over de verschillende Uniteitsprovincies vindt u op de volgende websites:

www.zzg.nl

<https://nederland.ebg.nl/ebg/heden/76-10-uniteitsgebedswacht>

<https://www.ebu.de/brueder-unitaet/>

<https://www.ebu.de/brueder-unitaet/weltweite-kirche/>

<https://www.moravian.org/mission/>

Als opening voor uw gebeden kunt u het Gebed voor de Vrede op blz. 16 van het dagtekstenboekje gebruiken. En u kunt uw gebeden nog met actuele onderwerpen aanvullen. Vergeet a.u.b. ook niet voor onze gemeente en voor degenen die na u de gebedsketting over neemt te bidden en

Om 21.30 uur sluiten wij de dag af met een korte gebedsdienst in de kleine zaal. U bent van harte welkom om daaraan deel te nemen.

Met vriendelijke groet

Stefan Bernhard



Gebedsintenties

voor de Uniteitsgebedswacht 2024

Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein;
O Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!
EBGN 421:1.2

Wereldwijde Broedergemeente

- We denken aan allen die getroffen zijn door oorlog, geweld en ontheemding, die geliefden hebben verloren, die niet weten hoe het hun nabestaanden vergaat en die met angst naar de toekomst kijken. We denken in het bijzonder aan de mensen in Israël, Palestina en Oekraïne.
- We denken aan de mensen in de regio's die in het bijzonder worden getroffen door klimaatverandering, waar zware regenval of droogte hun akkers onbruikbaar maken, waar traditionele manieren van leven nauwelijks nog mogelijk zijn, waar hun levens snel veranderen.
- We denken aan alle mensen die opkomen voor democratie, mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof en die daarvoor benadeeld worden of vervolgd worden.
- We denken aan al degenen die in rouw zijn omdat ze dierbaren hebben verloren, zoals vrienden en/of familieleden.
- We zijn dankbaar voor de mensen die zich inzetten voor vrede en begrip; die luisteren en de weg van de dialoog in partnerschap zoeken, waarmee ze laten zien dat ze nationalistische en autocratische vormen afwijzen.
- We zijn dankbaar voor de verbondenheid in onze wereldwijde Broedergemeente, dat we veel dingen met elkaar delen, geluk en lijden. We zijn dankbaar voor gebeden, gesprekken en giften. Het zijn zichtbare tekenen van solidariteit en wederzijdse verantwoordelijkheid.
- We zijn dankbaar voor alles wat ons als Broedergemeente wereldwijd verenigt: de Dagteksten, de Uniteitsgebedswacht en nog veel meer.
- We zijn dankbaar voor de Uniteitssynode die in 2023 in Kaapstad plaatsvond. Het liet ons zien hoe belangrijk onze eenheid is.
- We zijn dankbaar voor 300 jaar Broedergemeente-scholen. Ze zijn een wereldwijd teken van onze toewijding aan jonge mensen, door hen betere kansen in het leven te

geven en hen in staat te stellen een leven van goede opvoeding en geloof te beginnen.

- We zijn dankbaar voor de verschillende vormen van vrijwilligerswerk dat dagelijks wordt gedaan door verschillende mensen, in veel gemeenten, vooral door vrouwen. We zijn dankbaar voor de *Unity Women's Desk* en het *Unity Youth Committee*.
- Wij bidden voor een open en eerlijke herwaardering van onze gemeenschappelijke geschiedenis met betrekking tot slavernij: Geef open oren om naar het lijden te luisteren; geef moedige tongen die gevoelens durven uiten; geef woorden die tot begrip dienen. Laat dit proces van wederzijds begrip groeien in Nederland, maar ook binnen onze Broedergemeente.
- We bidden voor de taken van Jørgen Bøytler, *Unity Board Administrator* en Roberta Hoey, *Chairperson of the Unity Board*, wiens werk is gericht op het versterken van begrip en eenheid binnen de wereldwijde Broedergemeente.
- We bidden dat de Broedergemeente zal blijven werken aan wereldwijde oecumene, dat zij samen met andere kerken in de wereld een teken van vrede, begrip en gerechtigheid zal zijn.

Caribisch gebied en Latijns-Amerika

- We zijn dankbaar voor de wijding van de tweede bisschop in Cuba, Obed Erelío Martínéz, die op 27 januari 2024 werd ingewijd en zo helpt bij de pastorale zorg voor de zusters en broeders.
- We zijn dankbaar voor *het Bethlehem Moravian College* in Malvern/St. Elisabeth op Jamaica, waar veel jonge mensen elk jaar een goede opleiding volgen en sport-, technische en artistieke vaardigheden kunnen uitproberen om hun eigen talenten te herkennen en te gebruiken in hun toekomstige carrière.
- We zijn dankbaar voor het werk van de *Zinzendorf Herberg* in Paramaribo/Suriname. Vrouwen uit het binnenland kunnen hier terecht voor gezondheidszorg zonder er veel voor te hoeven te betalen.
- We bidden voor het verzoeningsproces in Nicaragua, dat beide partijen samen mogen komen met de intentie om elkaar te begrijpen en in staat mogen zijn om eenheid boven verdeeldheid te plaatsen. Geef wijsheid om pijn te benoemen, maar ook om woorden van verzoening te durven uitspreken.
- We bidden voor het Theologisch Seminarie in Paramaribo/Suriname, dat al meer dan 50 jaar theologische opleidingen aanbiedt die aansluiten bij de lokale behoeften en praktijkgericht zijn.
- We bidden voor onze broeders en zusters in Nicaragua en Honduras, die vaak in acute noodsituaties verkeren door orkanen die hun huizen en akkers hebben verwoest, maar ook door kolonisten die hen van hun geboortegrond verdrijven.

Afrikaanse regio

- We zijn dankbaar voor het werk van het *Elim Home* in Zuid-Afrika, waar kinderen met lichamelijke en meervoudige handicaps al meer dan 60 jaar met veel toewijding en liefde opgevangen en verzorgd worden.
- We zijn dankbaar voor de opening van het *Walani Women's Centre* in Malawi, dat vrouwen nu de mogelijkheid biedt om onderwijs te volgen in een veilige omgeving.

- We zijn dankbaar voor iedereen die zich heeft ingezet om het leven in het *Dzaleka-kamp* in Malawi leefbaarder en hoopgevender te maken door middel van onderwijs, kinderopvang, sportprogramma's, boomplant-acties en banen.
- We bidden voor voldoende kracht en uithoudingsvermogen voor broeder Pangani in Mbeya in de zuidwestelijke provincie/Tanzania, die vorig jaar plotseling het ambt van voorzitter overnam, na het overlijden van broeder Mwasile.
- We bidden voor de nieuwe Uniteitsprovincie van Mbozi in Tanzania, dat het zijn weg tot zelfstandigheid zal vinden in wederzijds respect met de Zuidwestelijke (moeder) Provincie.
- We bidden voor het groeiende werk in Zanzibar en Pemba, waar belangrijk kerkelijk onderwijs groeit via de vakschool voor duurzaam toerisme (Zanzibar) en de nieuwe school voor kinderen van 4 tot 6 jaar (Pemba).

Amerikaanse regio

- We zijn dankbaar voor het werk van de Amerikaanse Broedergemeente, die zich intensief bezighoudt met het thema Schulden. Met behulp van het *Debts Jubilee Project* heeft ze hoop gebracht voor gezinnen in de VS en Honduras.
- We danken voor de kleine gemeenschappen in Alaska, die vaak onder moeilijke omstandigheden leven. We zijn dankbaar dat een van hen nu een watervoorziening heeft gekregen, wat het leven gemakkelijker maakt.
- We danken voor Charles Douglas Martin, die in 1912 als eerste Afro-Amerikaan in de VS werd gewijd en daarmee gelijkheid en de rechten van niet-blanken bevorderde.
- We bidden voor een heilzame verwerking van het onrecht dat de Inuit in Labrador de afgelopen 100 jaar is aangedaan, waarbij mensen onder dwang werden verplaatst, kinderen werd verboden om hun moedertaal te spreken en Inuitgemeenschappen uit elkaar werden gedreven.
- We bidden voor de theologische opleiding in Bethel/Alaska, die het Woord van God samenbrengt met vragen over hun Arctische regio en theologische antwoorden zoekt.
- We bidden voor onze broeders en zusters in de VS, die in een verdeelde en gepolariseerde samenleving leven, dat ze opkomen voor mensenrechten, de bescherming van minderheden en de bereidheid om compromissen te sluiten.

Zending en instituten van de wereldwijde Broedergemeente

- We zijn dankbaar voor het werk van de medewerkers van *Starmountain Rehabilitation Centre* (Sternberg) in Palestina, zij die sinds de oorlog in Gaza en de gewelddadige gevolgen daarvan op de Westelijke Jordaanoever proberen om kinderen en jongeren met een handicap bescherming en vertrouwen te schenken door middel van een vaste dagelijkse routine.
- We zijn dankbaar voor het werk in Zuid-Azië, dat na het besluit van de Uniteitsynode een zendingsprovincie is geworden. Door haar onderwijsactiviteiten levert zij een belangrijke bijdrage aan de samenlevingen in India en Nepal.
- We zijn dankbaar voor het werk in de archieven van de Broedergemeente, vooral in het Uniteitsarchief in Herrnhut. Dankzij de expertise van de medewerkers en de grote collectie aan documenten kunnen we met een frisse blik naar onze geschiedenis kijken.

- We zijn dankbaar voor het werk van de Moravian Church Foundation, die met haar financiële giften theologisch onderwijs, de Uniteitssynode en vele andere belangrijke activiteiten ondersteunt.
- We bidden voor de mensen op de Sternberg dat ze niet wanhopen in hun vaak hulpeloze en machteloze situatie tegenover het lijden en de dood van vrienden en familieleden in de Gazastrook, maar dat ze zin en hoop vinden in hun taak op de Sternberg.
- We bidden voor de scholen in Noord-India en Assam, die hun belangrijk werk voortzetten ondanks het toenemende antichristelijke beleid in India.
- We bidden voor het nieuwgekozen bestuur van de *Moravian Church Foundation* en haar voorzitter Anda Nkosi.
- We bidden voor de bediening van de bisschoppen in de Broedergemeente in de voorbede, bemoediging, pastorale zorg en het oplossen van conflicten in de verschillende regio's van de wereld.

Europese regio

- We willen het management en de medewerkers bedanken voor hun goede en belangrijke organisatorische werk op de administratieve locaties Bad Boll, Herrnhut en Zeist.
- We zijn dankbaar voor de Synode 2023, die de (huidige) synodeleden nog eens bij elkaar bracht na de periode van het coronavirus. We zijn dankbaar voor de verkiezing van onze eerste vrouwelijke bisschop, Rhoïnde Mijns-Doth en voor haar wijding in Zeist.
- We zijn dankbaar voor de ordening van Dena Fortuzi in juni 2023 in Tirana, Albanië, die daarmee de eerste Broedergemeente predikante in Albanië werd en nu haar eerste zelfstandige stappen zet.
- We willen alle vrijwilligers in de gemeenten en werkkampen van de Broedergemeente bedanken die met hun inzet, tijd en energie onze kerk de moeite waard maken om in te wonen en van te houden.
- We willen graag de jongerenvertegenwoordigers en alle jongeren bedanken die zich inzetten om ons jeugdwerk aantrekkelijk te houden en mensen voor ons te werven.
- We zijn dankbaar voor onze gastenverblijf- en conferentiecentra, dagverblijven, verpleeghuizen voor ouderen, bedrijven, de Stichting *Herrnhuter Diakonie* en de Stichting *Diakonissenanstalt Emmaus* en al haar medewerkers.
- In dit jubileumjaar willen we in het bijzonder de medewerkers van de EBG-scholen in Amsterdam, Herrnhut, Königsfeld, Tossens en Zeist bedanken.
- We willen graag alle donateurs binnen en buiten de Broedergemeente bedanken die het werk in onze provincie en daarbuiten hebben gesteund met hun financiële giften. We willen ook graag de medewerkers van de afdeling fondsenwerving bedanken die het contact met donateurs onderhouden.
- We zijn dankbaar voor het gevarieerd historische werk in Letland, dat voor veel Letten duidelijk heeft gemaakt welke invloed de Broedergemeente op de Letse samenleving heeft gehad.
- We zijn dankbaar voor de belangrijke en intensieve samenwerking van de zendingsorganisaties van de Broedergemeente in Europa: British Mission Board (BMB), Brødremenighedens Danske Mission (BDM), Föreningen Evang.

Brödrakyrkans Vänner (FEBS), Herrnhuter Missionshilfe (HMH), Mission 21 en de Herrnhuter Mission in Zwitserland (HM) en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg).

- We bidden voor de nieuwgekozen Synode 2024-2030 dat zij goed en met vertrouwen samenkomt om haar belangrijke taak te vervullen om richting en orde te geven aan onze kerk.
- Wij bidden om alle gedachten en plannen over hoe onze kerken kunnen voortbestaan in het licht van dalende ledenaantallen. We bidden voor de Toekomstwerkgroep, die in Duitsland intensief mee bezig is. Geef wijsheid en empathie om alle leden mee te nemen in deze gedachten en stappen.
- We bidden voor de medewerkers in de dienst van de verkondiging die voortdurend moeten nadenken over hun werk in de gemeenten en zich moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Geef hun open oren voor de pijn van het verlies en moed voor nieuwe dingen.
- We bidden voor het Provinciaal Bestuur dat na de Synode 2024 in een nieuwe samenstelling zal moeten werken.
- We bidden voor iedereen die onze communicatiekanalen ondersteunt, via de nieuwe Herrnhuter Bote, via sociale media, via onze websites, via digitale en andere mogelijkheden.
- We bidden voor de nieuwgekozen voorzitter van de Centrale Raad van de Evangelische Broedergemeente in Nederland, Hardley Mijns.
- We bidden voor de gemeenten en organisaties, voor de Werkgroep Klimaatbescherming, maar ook voor iedere persoon, individueel, dat zij zullen nadenken hoe zij kunnen bijdragen aan de bescherming van onze planeet en Gods schepping.
- We bidden voor iedereen die opkomt voor vrede, dialoog en de bereidheidwilligheid toont om compromissen te sluiten tussen mensen en volkeren.

Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken: Uw vrede wint de strijd!
EBGN 421:3.4

*samengesteld door Niels Gärtner
vertaald door kantoor ECP/EBGN
Bielefeld en Zeist, januari 2024*