



**Beste zusters en broeders in de dienst van de verkondiging,
leden van de Oudstenraden en Synodeleden,
beste zusters en broeders in de Nederlandse en Duitse gemeenten!**

Velen van ons zijn geschokt en verontrust door het dagelijkse nieuws over geweld, terroristische aanslagen en oorlog op veel plaatsen en in veel landen. In onze kerkdiensten bidden wij om troost voor de nabestaanden en om vrede. Wij hopen dat de boodschap van de Paasochtend angst en verschrikking zal overwinnen en ons vreugde en nieuwe moed zal geven.

Frieder Vollprecht uit Bazel stuurde mij een tekst met betrekking tot Goede Vrijdag en Pasen die ik graag met jullie wil delen. Het is geschreven op initiatief van enkele afgevaardigden van de Raad van Kerken in het Kanton Bern:

"Alle kerken herdenken de kruisiging van Jezus in diensten en preken op Goede Vrijdag en vieren de opstanding van de Gekruisigde met Pasen. De discipelen van Jezus hebben sindsdien de boodschap van Gods toewijding aan de mensheid doorgegeven. Tot op onze dag van vandaag."

In reactie op een mes aanval tegen een jonge Joodse man op 3 maart 2024 in Zürich, waarbij hij ernstig gewond raakte, gaat de verklaring verder: "Als christenen en als burgers is het onze plicht om duidelijk stelling te nemen tegen alle vormen van geweld, uitsluiting en gebrek aan respect....Als voorgangers die preken, onderwijzen en mensen begeleiden in de kerken in ons land, vragen wij u om in uw werk zorgvuldig de boodschap van de Bijbel te verkondigen en niet te vervallen in anti-judaïstische of antisemitische stereotypen en te werken aan een goed samenleven van alle mensen, We vragen u blijk te geven van solidariteit met de getraumatiseerde mensen in Israël, met degenen die familieleden hebben verloren, met degenen die nog steeds gegijzeld worden en hun families, en met de mensen die ontheemd zijn, die honger lijden in Gaza of van wie familieleden zijn gedood...Dit jaar valt de lijdenstijd samen met Ramadan, de islamitische vastenmaand, die tot doel heeft een speciale relatie tussen mensen en God te openen door de hele dag te vasten." (Bern, 17 maart 2024)

In de viering van het stervensuur van Jezus vind ik de woorden van Jezus "Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen" bijzonder indrukwekkend. In het uur van de grootste pijn en in het aangezicht van geweld en dood heeft Jezus de kracht om zijn beulen te vergeven. Deze woorden maken duidelijk dat niet haat en geweld het laatste woord hebben, maar de alles overwinnende kracht van Gods liefde. Met het laatste vers in de liturgie van het stervensuur van Jezus zingt de gemeente een loflied: "... Prijs zij het Lam dat ons bevrijdt. Ere zij God de Heer, de Zoon zij eer; amen! Aan God de eer!" Het zegel van onze wereldwijde Broedergemeente moedigt ons aan dit Lam te volgen.

Een gezegende Goede Vrijdag en gelukkige, hoopvolle Paasdagen
wenst Theodor Clemens
ook namens de andere bisschoppen

De volledige tekst kan worden gevonden via <http://www.agck.ch/be/karfreitagsbrief>