

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE ZEIST



ZANGDIENST
op zaterdag 1 juni 2024

Openingslied • In Christus is noch West noch Oost (LB 969:1-4 / GB 359)

In Christus is noch West noch Oost,
in Hem is Zuid noch Noord,
één broederschap rust in zijn troost,
één wereld in zijn woord,

tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samenbindt.

Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt,
als kind'ren om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

Laat Zuid en Noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen West en Oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Begroeting

Lied voor de jarigen • Wie maar de goede God laat zorgen (GB 548:1.3 / LvK 429)

Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neem zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eindelijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker: Hij verlaat ons niet

Dagteksten van zondag 1 juni 2024

Ik stort mijn hart uit bij de HEER. 1 Samuel 1:15

De vrouw ging achter Jezus staan, aan zijn voeteneinde; ze hilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met de olie. Lucas 7:38

Zingen • In de veelheid van geluiden

(LB 283:1.3)

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt

En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron
bidden wij om nieuwe dromen
richten wij ons naar de zon.

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Zingen • Mensen, wij zijn geroepen om te leven!

(LB 827:1.2.4)

Mensen, wij zijn geroepen om te leven!
Hoog is de hemel boven ons verstand
en onder onze voeten hier beneden
de goede grond, het groene moederland.

God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.

Ja, wij zijn allen kind'ren der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!

**Zingen • Aan u behoort, o Heer, der Heren
(GB 646:1.3 / LB 978)**

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

**Zingen • Mijn hart verheugt zich
(LB 152:1.8)**

Mijn hart verheugt zich zeer
en roemt in God, de Heer.
Hij doet mij 't hoofd opsteken.
Hij heeft mijn eer gered
Ik kan vrijmoedig met
al wie mij hoonde spreken.

Het is de Heer die doodt
en die de donk're schoot
van 't graf weer kan ontsluiten.
Waar Hij het leven geeft,
die zelve waarlijk leeft,
daar is het niet te stuiten.

**Zingen • Zoekend naar licht
(LB 1005:1-2)**

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

*refrein: Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.*

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

*refrein: Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.*

**Zingen • Neem mijn leven
(GB 498:7.10 / LB 912)**

Neem, o Trooster, mijn verdriet,
Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht
steeds in zwakheid wordt volbracht.

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

**Zingen • Jezus, leid gij mij
(GB 564:2.3)**

Waarlijk, als ik blij overdenk hoe Gij
steeds op al uw wonderwegen
mij omringd hebt met uw zegen,
sla ik uw gena met verwondring ga!

'k Wil met U voortaan rustig voorwaarts gaan,
dan zal mij geen leed meer deren,
'k zal het goede niet ontberen.
Mijn Immanuël, Gij maakt alles well!

**Zingen • Jezus, mijn verblijden
(GB 552:1.4 / LB 907)**

Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,
't hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint.
Lam, o kom, mijn Bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminnenswaardig.

Wat zou ik nog treuren,
als de Heer der vreugde,
Jezus, binnenschrijdt!
Zij die God beminnen
zullen vreugde winnen
ook uit bitterheid.
Of mij 't kwaad naar 't leven staat,
toch zijt Gij ook in mijn lijden,
Jezus, mijn verblijden.

**Zingen • Zou ik niet van harte zingen
(GB 29:1.11 / LB 903)**

Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan Zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid!

Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie, ik ben Uw kind!

Wil mij de genade geven,
 U te dienen, hier en nu;
 God, die liefde zijt, aan U
 vast te houden heel mijn leven,
 tot ik U na deze tijd
 liefheb in der eeuwigheid!

**Zingen • Verlicht, o Heer, mijn wezen
 (GB 509:1.5)**

Verlicht, o Heer, mijn wezen
 en wil geheel genezen
 mijn ziel en mijn gemoed;
 mijn hart, geneigd tot 't kwade,
 bidt U, dat Ge uit genade
 voor 't doen van zonde mij behoedt.

O Heer, verhoor mijn beden,
 waarmee 'k voor U mocht treden.
 Ik roep uw hulp ook aan
 voor allen die het wagen
 om U in onze dagen
 te volgen, waar Gij voor wilt gaan.

Gebed

**Slotlied • Wil, o Bron van leven
 (GB 56:1-3)**

Wil, o Bron van leven,
 ons uw zegen geven.
 Heer, verhef uw aangezicht
 over ons en schenk ons licht.

Stort op onze bede
 in ons hart uw vrede
 en vervul ons met de kracht
 van uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen!
 Loven wij nu samen
 Jezus Christus, onze Heer.
 Amen, Hem alleen zij eer!