

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE ZEIST



ZANGDIENST

op zaterdag 3 augustus 2024

Openingslied • Gezangboek 28:1

G Laat ons nu vrolijk zingen!
 Komt, heft uw liedren aan
 voor Hem, wie alle dingen
 altijd ten dienste staan.
 Ik wil de Heer daarboven
 lofprijzen hier op aard,
 ja, Hem van harte loven,
 die veilig mij bewaart.

Begroeting & Lied voor de jarigen • Gezangboek 23:1

G Dankt, dankt nu allen God
 met hart en mond en handen,
 die grote dingen doet
 hier en in alle landen,
 die ons van kindsbeen aan,
 ja, van de moederschoot,
 zijn vaderlijke hand
 en trouwe liefde bood.

Dagteksten van zondag 4 augustus 2024

De HEER maakt alles wat Hij wil in de hemel en op de aarde en in de diepten van de oceanen. Ps. 135:6

Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Rom. 12:11

G De dorre vlakke der woestijnen 733:1
 zal zich verblijden eindelijk;
 de zandzee zal herschapen schijnen,
 want bloeien zal zij als een roos.
 Van heilige vreugde zal zij beven,
 doortinteld van een heerlijk leven,
 dat nimmermeer verwelken zal.
 Zij zal de wonderen des Heren
 aanschouwen en zijn grootheid eren
 met jubelend triomfgeschal.

G Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

646:1-4

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uw naam.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

G Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd,
nu in de lente zich verheugt
al wat er leeft op aarde!
De gaarden zijn op 't schoonst gesierd,
opdat gij 't lieve leven viert,
dat God u openbaarde.

31:1-5

De bomen staan in blad gezet,
de aarde dekt haar naaktheid met
een lichte groene wade;
en tulp en narcis evenzo:
veel heerlijker dan Salomo
bekleedt ze Gods genade.

De leeuwerik schiet steil omhoog,
 uit juublend wat zijn hart bewoog,
 de zwaluw voedt haar jongen;
 de bronnen ruisen overal,
 looft Hem, in wie u eens voor al
 het leven is ontsprongen.

De akker wordt een gouden woud,
 daarin verheugt zich jong en oud.
 Roem dan de gunst en goedheid
 van Hem, die geeft in overvloed,
 Hem, die het menselijk gemoed
 verzadigt met zijn zoetheid.

God heeft zijn schepping goedgegaan, -
 hoe zou ikzelf dan buitenstaan?
 Hij heeft de dood verdreven.
 En ik zing mee, nu alles zingt,
 het lied dat overal weerklinkt,
 de lofzang om het leven.

- G Alles wat adem heeft, love de Here, 38:1.7
 zinge de lof van Isrels God!
 Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
 roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
 Die lijf en ziel geschapen heeft,
 worde geloofd door al wat leeft.
 Halleluja, halleluja!

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
 Hem, die zo grote dingen doet.
 Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
 zinge nu blijde: God is goed!
 Love dan ieder die Hem vreest
 Vader en Zoon en Heilige Geest!
 Halleluja, halleluja!

- G O God van hemel, zee en aard, 46:1.2.6
 Gij zijt ons loflied eeuwig waard.
 O liefde, nooit geëvenaard:
 Gij gaaft het al.

Als lente blij ons tegenlacht,
de zomer prijkt met bloemenpracht,
en de aren staan in volle dracht:
Gij gaaft het al.

Wat wij ook gaven U, o Heer,
't keert duizendvoudig tot ons weer,
wij geven 't enkel U ter eer;
Gij gaaft het al.

G Kom, Heilige Geest, God en Heer, 216:1
vervul met uw gena steeds meer
ons aller leven, hart en zin.
Uw liefdegloed ontbrand' daarin.
O Heer, uw licht heeft hier op aard
in het geloof bijeenvergaard
een volk van allerlei tongen.
Daarom zij lof U toegezongen.
Halleluja, halleluja.

G O Gij vreugde uit den hoge, 221:1.4
o Gij allerschoonste licht,
die geen oog ooit hebt bedrogen
met uw stralend vergezicht, -
Geest des Heren, die ons leidt,
die ons troost en ons bevrijdt,
die 't behoud zijt aller dingen,
hoor, o hoor, hoe wij U zingen.

Kom, o kom, Gij moet mij sterken,
Geest die ik niet missen kan;
als Gij niet in mij wilt werken,
ben ik een verloren man.
Voeg mijn wensen naar uw wens
en vernieuw mijn oude mens,
doe mij 't merk des Geestes dragen,
dat mijn leven God behage.

G Komt laat ons deze dag 224:1.4
 met heilig vuur bezingen
 en met vernieuwde vreugd,
 want God deed grote dingen.
 Eens gaf de Heilige Geest
 aan velen heldenmoed.
 Bidt dat Hij ons vandaag
 verlicht met pinkstergloed.

Gij liefdevuur van God,
 kom ons geheel doordringen.
 Voeg hart en zin tezaam
 en heilig alle dingen.
 Bij 's Heren liefdemaal
 zult Gij aanwezig zijn.
 Vorm ons naar Christus' beeld,
 door woord en brood en wijn.

G Nu laat ons God de Here 644:10
 dankzeggen en Hem eren,
 want goed zijn alle dingen
 die wij van Hem ontvingen.

Gebed

Slotlied • Gezangboek 685:1

G 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
 U prijzen in mijn avondlied.
 Het zonlicht moge nederdalen,
 maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet.
 Gij woudt mij met uw gunst omringen,
 meer dan een vader zorgt Gij,
 Gij, milde bron van zegeningen:
 zulk een ontfermer waart Gij mij.