

# EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE ZEIST

## ZANGDIENST OP DE VOORAVOND VAN HET OOGSTFEEST



**Allen zien hoopvol naar u uit,  
u geeft brood, op de juiste tijd.  
Gul is uw hand geopend,  
u vervult het verlangen van alles wat leeft.  
Psalm 145:15-16**

Zingt lof en dank: de oogst is goed,  
prijst God met blijde psalmen,  
die vee en land gedijen doet,  
de aar brengt in de halmen,  
die elke vrucht zijn zoetheid schenkt,  
in zonlicht stooft, met regen drenkt.

Zingt lof en eer: des Heren hand  
vult onze lege schuren.  
Van Hem is dit gezegend land,  
laat ons het oogstfeest vieren!  
Want onze schuld gedenkt Hij niet,  
die vol genade op ons ziet.

## Begroeting

### Lied voor de jarigen

Van U zijn alle dingen, 45:1,5  
 van U, o God en Heer,  
 van U de zegeningen  
 die 'k biddende begeer.  
 Gij wilt mijn weg omringen  
 met liefde wijs en teer.  
 Wat wij ooit goeds ontvingen,  
 het is van U, o Heer.

U zal ik eeuwig eren,  
 die eeuwge goedheid zijt!  
 U blijve, Heer der heren,  
 geheel mijn hart gewijd.  
 Wat kan ik niet ontberen  
 wanneer uw hand mij leidt,  
 wat vuriger begeren  
 dan uwe heerlijkheid!

**Allen zien hoopvol naar U uit, U geeft brood, op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend, U vervult het verlangen van alles wat leeft. Psalm 145:15-16**

Wat dichtbij is en verre, 643:3  
 't is alles van de Heer;  
 de strohalm en de sterre,  
 het musje en het meer,  
 de velden en de lanen,  
 de bossen en de hei,  
 de vruchten en de granen,  
 het wisslend jaargetij.  
 Elke goede gave daalt van de hemel neer;  
 de dank komt toe aan God de Heer,  
 geeft Hem alleen de eer!

**Hemel, aarde, lucht en zee,**

35:1,3,4

heel de schepping jubelt mee;  
o mijn ziel, meng u in 't lied  
dat 't heelal zijn Schepper biedt.

Zie, hoe God zijn zegen schenkt,  
't land met dauw en regen drenkt,  
hoe Hij alle dieren spijst  
en aan elk zijn plaats toewijst.

Zie de vogels in de lucht -  
God de Heer bepaalt hun vlucht.  
Onweer, hagel, stormgetij,  
teekenen van zijn macht zijn zij.

**God heeft zijn schepping goedgeaan,**

31:5

hoe zou ikzelf dan buitenstaan?  
Hij heeft de dood verdreven.  
En ik zing mee, nu alles zingt,  
het lied dat overal weerklinkt,  
de lofzang om het leven.

**Aan U behoort, o Heer der heren,**

646:1,3

de aarde met haar wel en wee,  
de steile bergen, koele meren,  
het vaste land, de onzekere zee.  
Van U getuigen dag en nacht.  
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij hebt de bloemen op de velden  
met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden  
dat Gij uw schepping niet vergeet.  
't Is alles een gelijkenis  
van meer dan aards geheimenis.



God, die le - ven hebt ge - ge - ven  
 in der aar - de schoot,  
 al - le vrucht der vel - den moe - ten we U ver - gel - den, -  
 dank voor 't daag - lijks brood.

Niet voor schuren,  
 die niet duren,  
 geeft Gij vruchtbaarheid,  
 maar opdat op aarde,  
 in uw goede gaarde,  
 niemand honger lijdt.

Maar wij rijken,  
 ach, wij blijken  
 hard en onverstoord.  
 Open onze oren,  
 Heer, opdat wij horen  
 't roepen aan de poort.

Wil dan geven,  
 dat ons leven  
 zelf ook vruchtbaar zij.  
 Laat in goede daden  
 't woord van uw genade  
 opgaan, sterk en vrij.

**Laat me in U blijven, groeien, bloeien,**

524:1,2

o Heiland, die de wijnstok zijt!  
 Uw kracht moet in mij overvloeien,  
 of 'k ben een wis verderf gewijd.  
 Doorstroom, beziel en zegen mij,  
 opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:  
 niets kan ik zonder U, o Heer!  
 In uw gemeenschap kiemt er leven  
 en levensvolheid meer en meer!  
 Uw Geest moet in mij uitgestort:  
 de rank die U ontvalt verdort.

**Laat, Heer, uw zon ook stralen**

640:3,4

in al mijn duisternis,  
 dat ik mijn hart ophale  
 aan wat uw gave is  
 en mij in 't licht verheuge  
 dat uit uw open poort  
 valt over al mijn wegen, –  
 uw goddelijke Woord.

Help mij mijn werk verrichten,  
 uw grote naam ter eer,  
 laat heel mijn leven lichten  
 en vruchtbaar zijn, o Heer.  
 Doe in mij opgaan bloemen  
 van deugden velerlei,  
 dat dit bestaan U roeme  
 en niet verwerplijk zij.

**Niemand kan alleen,**

LB 418:2

Heer, uw zegen dragen:  
 zegen drijft ons heen  
 naar wie vrede vragen.

Wat Gij schenkt wordt meer  
naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen,  
vruchtbaar in de Heer.

**Maak mij dan tot een goede boom,**

geef dat ik naar de levensstroom  
mijn wortels moge drijven.  
Vergun mij, dat ik tot uw roem  
in uwen hof, o Heer, een bloem  
door U geplant mag blijven.

Verkies mij voor het paradijs  
laat steeds opnieuw mijn dorre rijs  
uitlopen en vrucht geven.  
Dan zal ik altijd tot uw eer  
gereed staan en U dienen, Heer,  
hier en in 't eeuwig leven.

**Gebed**

Wie meet, wie weegt het aardse deel,  
de volheid van dit leven?  
Onmeetbaar groter is het heil  
des hemels ons gegeven.  
Wie hier zich met Zijn gaven voedt:  
dank Hem, de bron van alle goed.

Gaat heen en zaait het goede zaad!  
God, zegen onze werken!  
Die graan en groente kiemen laat,  
wil ook ons pogen sterken,  
opdat wij eens in 't juublend koor  
voor 't oogstfeest staan in Salems poort.